



MYRÅSKYRKAN

Oktober - November 2015



En del av

 **Ekumeniakyrkan**

Skogslindgatan 23
507 33 Brämhult
Telefon 033 – 24 14 46
www.Myraskyrkan.se
www.Ekumeniakyrkan.se

Församlingens
Bankgiro 146-9196

Pastor

Rebecka B Larsson
Örlanda Kullen
513 97 Borgstena
0706-50 56 77
rebecka@myraskyrkan.se

Ungdomsledare

Elin Johansson
Svedjegatan 28
504 45 Borås
0704 – 14 96 14
johansson_elin@live.com

Ordförande

Urban Petrén
Sörmlandsgatan 24
504 39 Borås
033 – 41 88 19
urban@abacus.cc

Vice församlings- föreståndare

Stig Arvidsson
Skogslindgatan 38 B
507 33 Brämhult
033 – 24 19 43
stig241943@telia.com

Kassör

Gun-Britt Gustavsson
Sämgatan 9
507 45 BORÅS
033 – 12 97 42
gbg.gustavsson@gmail.com

Tillsammans kan vi forma vårt
församlingsblad.
Därför tar jag gärna mot bidrag i
olika former.

Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com

**Sista manusdag för nästa blad är
onsdagen den 11 november**

**Församlingsblad
Årgång 39**



Så börjar en ny dag

Så börjar en ny dag.
Någonting gör att den är annorlunda.
Det grå och vanliga är inte så grått och vanligt,
Någon eller något har rört vid min dag
och förvandlat den.
Vem kan berätta det för någon annan,
vem skulle väl förstå?
För plötsligt är ingenting längre meningslöst,
kanske ser jag inte genast mönstret i det som sker,
men jag känner att jag är delaktig i en stor
och underbar hemlighet
som rör allt som växer och andas.
Dagen går mot sitt slut.
Lika naturligt och välkommen är natten
som en gång morgonen var:
Mörkret har också ett ljus,
men det är osynligt för vanliga ögon.
Man måste blunda och öppna sin själ
för att kunna se...

*Atle Burman
Ur "Till själens andetag"
utgiven på Argument förlag*



Ett annorlunda år

Det är dags att lägga ett verksamhetsår bakom oss, ett år som varit lite annorlunda för vår församling. Vi visste sedan lång tid att vi skulle avtacka vår pastor sedan många år, en förändring för oss alla. När vi står inför förändringar är det så lätt att känna en oro och en osäkerhet, för övrigt ämnet för predikan jag idag fått lyssna till. Jag hoppas att vi ska utvecklas med förändringen, att vi som församling ska anta utmaningen det innebär när de gamla inkörda hjulspåren bleknar och saker kommer att förändras. Vår församling har så många gånger visat på en tillit till att vi leds av vår Herre, låt oss fortsätta med detta och jobba för en levande församling även i framtiden.

Det är längesedan vi började tala om ny pastor i vår församling, det är därför roligt att nu kunna summera att sökandet efter ny pastor gått fantastiskt bra. Tänk att nu får berika vår församling med en ny person som ska leda och utveckla oss, en person som kommer med nya och andra erfarenheter. Låt oss nu tillsammans hjälpa Rebecka att komma in i vår församling, gemenskapen, och i sitt nya arbete. Jag är förvissad om att Rebecka tillsammans med alla oss församlingsmedlemmar kommer att leda vår församling mot nytt erfarenheter och utmaningar. En förändring, en förändring som jag hoppas att många med mig ser som spännande möjlighet, och att vi möter detta utan oro för framtiden.

Sång och musik är ett viktigt inslag i vårt gudtjänstfirande, vi har under flera år talat om vår orgel och insett att vi står inför en investering i ny orgel. En investering som vår ekonomi inte riktigt mäktat med under de senaste åren, då precis i semestertider kommer ett upprop om gåvor. Gåvorna kommer snabbt in och på bara några veckor finns möjligheten för oss att faktiskt köpa en ny orgel. Nu finns orgeln på plats och senare i höst blir det invigning.

Många gånger under åren har det visats med handling att vi som församling är villiga att bidra med både engagemang och ekonomi för att utveckla vår församling. Med vetskap om detta tycker jag att vi kan se på förändring som en möjlighet och något vi kan möta utan oro!

Urban Petré



Skiss av
Christina Elg

Gemensam bönekalender

På församlingslägret kom förslaget till dagliga gemensamma böneämnen. Vi hoppas på att också du vill vara med och bilda bönering under veckans olika dagar enligt nedanstående förslag. Vi vet ju att bön verkligen kan förändra förhållanden.

Måndag	Barn om ungdomsarbetet i Equmenia
Tisdag	Dagledigträffar & stickcafé
Onsdag	Husförsamlingarna
Torsdag	Barnfamiljerna i församlingen
Fredag	Tonåringarna samt konfirmanderna
Lördag	Församlingens ledning, arbete och utveckling
Söndag	Församlingens medlemmar och vänner

”Tänk att få gå till jobbet – och gå in i en kyrka”

Myråskyrkan har fått en ny pastor. Rebecka Benjaminsson Larsson är sprudlande glad när jag möter henne på sin nya arbetsplats. När jag någon vecka tidigare bad henne att bestämma plats för vårt möte valde hon utan större tvekan kyrkan. Kyrkan som byggnad är viktig för henne, den blir som en symbol för församlingen och den gemenskap den skapar för alla som kommer dit.

Jag kom fem minuter för sent till vårt samtal och hon nästan tackade mig för det. Det var första gången hon gick in i kyrkan med egen nyckel och det märktes att hon verkligen försökte ta in varje del av kyrkorummet, som om hon försökte förstå att det här nu verkligen är hennes nya arbetsplats. Hennes första församling som pastor, även om hon ännu har några månader kvar tills utbildningen är helt klar och hon kan ordineras till pastor.

Rebecka berättar att det inte kommer att bli helt lätt för henne att byta församling. Hon är född och uppvuxen i Borgstena och tätt sammanlänkad med Equmeniakyrkan där. Det kommer säkert också i fortsättningen att bli ”barnens och pappas kyrka” samtidigt som Myråskyrkan nu blir ”mammans kyrka”.

Samtidigt som Rebecka framhåller församlingen och själva kyrkan som viktiga delar i den kristna vardagen, talar hon ännu mer om vikten av att finnas mitt i samhället. Att sänka trösklarna in i kyrkan för andra än församlingens medlemmar, samtidigt som vi som kristna måste gå ut från våra slutna rum, se oss omkring och *våga göra något*.

Själv är Rebecka aktiv styrelsemedlem i Teamevangelisation, en ekumenisk förening som i över 40 år bidragit till att sprida kunskap om Jesus Kristus. Hon har också engagerat sig i flyktingfrågor alltsedan hon för tretton år sedan mötte de första asylsökandena som kom till Borgstena.

Det passar Rebecka perfekt att tjänsten i Myråskyrkan är på deltid, eftersom hon då kan ha kvar sitt arbete på Kyrkornas flyktingrådgivning. Där sysslar hon bland annat med samtalsrådgivning, undervisar om bibeln på lätt svenska och samordnar svenskundervisning.

När vi träffades kom Rebecka från höstens första möte i Korskyrkan för invandrare och asylsökande

som vill lära sig svenska. 117 personer hade kommit dit tillsammans med tjugo frivilliga lärare. Ett fantastiskt gensvar.

Jag frågar Rebecka vad hon tror att församlingen vill veta om henne. I en traditionell faktaruta skulle det säkert stå att hon är 38 år, gift med Marcus (som arbetar i Brämhult på Verktygsboden) och har två barn på ett och fyra år. Hon är utbildad lärare och har fram till i höst arbetat som högstadielärare i Fristad.

Rebecka berättar också att hon är en utpräglad naturmänniska, uppvuxen med scouterna och att hon gillar vintern; hon har bland annat åkt Tjejvasan.

Sin tro har hon alltid haft, hon är född in i missionsförsamlingen och beslutade själv att hon ville bli döpt när hon var tio år. Rebecka vill inte gärna tala om vuxendop i det sammanhanget, hon tycker mer om att säga troendedop.

Rebecka har verkligen trivts som lärare och säger att hon inte sökt sig från det arbetet utan till någonting som hon känner kan bli ännu bättre. Hon kan nog inte låta bli att ta med sig en del av sin lärarroll, men som pastor handlar det om så mycket mer. Samtidigt, säger hon, innebär arbetet i en församling ett gemensamt arbete för att tillsammans skapa en miljö där människors tro kan växa. Hon hoppas att hon skall kunna vara med och hålla ihop det arbetet. Vad hon hittills sett av församlingen är hon övertygad om att hon inte behöver vara ensam i detta.

Det märks under vårt samtal att Rebecka verkligen trivs i kyrksalen. Hon låter sig gärna fotograferas vid den blå fondväggen och har ingenting emot att sätta sig vid flygeln och spela. Sång och musik är ytterligare en del av henne som församlingen kan se fram emot att få ta del av.

Jan Bennet

”Det är inte säkert att ledaren alltid går först – ibland är det bättre att gå sist och se till att alla är med”



”En lärarroll har jag nog alltid tagit på mig – långt före jag blev lärare”

”Jag är Scout med stort S – men jag trivs bättre i naturen på vintern än på sommaren”



Ecce Homo - se människan!



Det finns stunder när jag medvetet väljer att inte se. Det finns stunder när jag inte orkar ta in de fasansfulla bilder som nyheterna levererar av ändlösa flyktingströmmar. En förtvivlad man som berättar hur han inte orkat hålla sin familj vid liv mitt på medelhavet, en liten livlös pojke uppspolad på en strand. Hur skall vi orka tänker jag från min trygga vrå av världen och låter människorna bli till massor och skaror istället för individer.

Det måste vara ett systemfel resonerar jag, och vill att Rumänien skall förändra sin politik och sitt förhållningssätt mot Romerna så att jag slipper ta ansvar för kvinnan som vädjande räcker fram sin pappmugg mot mig.

Jag som bara ville handla mitt dagliga bröd måste konfrontera mitt samvete både mot faktumförsäljaren, kvinnan med insamlingsbössan från röda korset, mannen från Lions och tiggaren. Någonstans vill hopplösheten erövra

tiggaren. Någonstans vill hopplösheten erövra mitt sinne, hur ska jag kunna rädda världen?

Jag tänker ibland på Carl-Oskar och Kristina, låt dem vara en symbol för alla Amerika-emigranter som faktiskt varit verkliga människor, som en gång vågade allt för en bättre framtid. Som när nöden blev så stor och man inte längre var förmögen att skydda sina barn bestämde sig för att bryta upp och starta om i ett främmande land.

Borde vi inte se på dagens emigranter med samma respekt och beundran. Vilket mod det krävs att ge sig av mot ett okänt mål, att lämna allt som är välbekant och kärt för att skydda sig själv och sin familj. När jag vänder på perspektivet blir flyktingströmmen till individer. Modiga människor som är värda både respekt och beundran. Ensam kan ingen människa rädda världen, men om vi är många... Ecce Homo- Se människan!

Jenny Petré



Bön för Borås

Sista söndagen varje månad samlas vi kl 18.00 – 19.30 för att be för vår stad.

Platsen varierar månad för månad du hittar det på www.alskaboras.se



Kören bjuder in till 30-årsjubileum

Vi tar oss tillbaka till våren 1985; Lena Bennet sjunger i Sjömarkens Afrikakör och Stig Arvidsson leder Myråskyrkans barnkör, där Lenas dotter Karin är med. När de träffas frågar Lena Stig om de inte har någon vuxenkör i Myråskyrkan. Nej, säger Stig, men är du bara med, så kan vi starta en kör tillsammans. Resten är, som det brukar heta, historia. Hösten 1985 bildas Myråskyrkans kör. Trettio år har gått sedan dess. Välkommen på körjubileum!



Övning, övning, övning Vi som bara njuter av musiken under gudstjänster och samlingar tänker inte alltid på vad som ligger bakom körens framträdanden. Lena och Stig säger båda att övningarna på måndagskvällarna är väl så roliga (och viktiga) som sången under gudstjänsterna. Och utan Marias ackompanjemang vore kören ingenting!

När jag en sen måndagskväll kommer till körens övning inför jubiléet, för att ta bilder till Församlingsbladet, slås jag av glädjen och skratten. Någon tycker visserligen att jag borde aviserat min ankomst tidigare, för att kläder och frisyren kunde varit bättre förberedda inför fotograferingen. Självt är jag tvärtom glad över spontaniteten i form av pärmar med massor av noter i en enda röra, blandat med röda gummistövlar och avlagda jackor.

Förutom Lena och Stig, är den här kvällen både Karin Jälthammar och Marianne och Christer Samuelsson bland de som har varit med från första början. När nu jubileumsgudstjänsten närmar sig hoppas alla att så många som möjligt av körens tidigare medlemmar har möjlighet att vara med. Antingen bara för att lyssna, eller för att vara med att sjunga.

Alla är mycket välkomna den 17 oktober!

Och ni som inte ännu varit med... Skall kören fortsätta trettio år till så behövs även nya medlemmar!

Jan Bennet



Ekumenisk dagledigträff i Pingstkyrkan

ALL-TRÄFF

Torsdag 8 oktober kl. 14.30



"Papua Nya Guinea"

Helena Engkvist berättar om upplevelser
som bibelöversättare i en djungelby

Helena har också varit föreståndare
för Folk och Språk

Servering

Kort information om RPG

Gemensam träff för alla kyrkor

Pingstkyrkan, Kungsgatan 58



Äntligen står den på plats den nya
orgeln och bara väntar på att få bli
brukad.

Invigningsgudstjänst
Söndagen den 25 okt
kl 16.00

Välkomstgudstjänst

har vi för vår nya pastor
Rebecka B Larsson
Söndagen den 11 oktober kl 10.00



Årsmöte
Lördagen
den 17 okt kl 14.00



Kyrkan 60 år

Detta uppmärksammas
i samband med
Gudstjänsten
den
8 november kl 10.00



Danshajk 7 – 8 nov

Vi träffas i kyrkan på
lördag eftermiddag
och lär oss några danser som vi sedan
visar upp på söndagens gudstjänst.
Detta är för dig som går i åk 3-6 och
för dig som vill så sover vi över i
kyrkan. Närmare info kommer.

Elin Johansson

Gudstjänster och samlingar

Oktober

Torsdagen den 1

19.00 – 20.00 Bön

Söndagen den 4

Änglarna, Luk 10:17-20

10.00 Ekumeniagudstjänst
Rebecka B Larsson

Tisdagen den 6

18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Torsdagen den 8

14.30 Ekumenisk dagledigträff i Pingstkyrkan
V g se separat annons

Söndagen den 11

Lovsång, Luk 17:11-19

10.00 Välkomstgudstjänst för
Rebecka B Larsson
Nattvard
Sång: Kören

Torsdagen den 15

19.00 – 20.00 Bön

Lördagen den 17

14.00 Årsmöte

18.00 Sånggudstjänst, Körens 30-årsjubileum
med samkväm för alla
Lena Bennet o Stig Arvidsson

Söndagen den 18

Att leva tillsammans, Mark 3:31-35

10.00 Årshögtid
Rebecka B Larsson
Sång: Kören

Tisdagen den 20

18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Söndagen den 25

Samhällsansvar, Matt 22:15-22

16.00 Invigning av den nya orgeln
Rebecka B Larsson

Torsdagen den 29

19.00 – 20.00 Bön

November

Söndagen den 1

Helgonen, Matt 5:1-12

10.00 Svante Björkvist
Sång: Birgitta Felle

Tisdagen den 3

18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Söndagen den 8

Förlåtelse utan gräns, Matt 18:15-20

10.00 Kyrkan 60 år
Rebecka B Larsson
Nattvard
Sång: Myrås Gospel

Tisdagen den 10

15.00 Dagledigträff
Bildspel med Gunnar Mållberg

Torsdagen den 12

19.00 – 20.00 Bön

Söndagen den 15

Vaksamhet och väntan, Matt 25:1-13

10.00 Tommy Holmberg
Sång: Catarina Hernström Benjaminson

Tisdagen den 17

18.00-20.00 Handarbets- och stickcafé

Söndagen den 22

Kristi återkomst, Matt 25:31-46

10.00 Rebecka B Larsson
Sång: Ellionor och Mattias Andreasson

Torsdagen den 26

19.00-20.00 Bön

Söndagen den 29

Ett nådens år, Joh 18:36-37

10.00 Första Adventsgudstjänst
Rebecka B Larsson
Sång: Kören

December

Söndagen den 6

17.00 Ekumenias grötfest
Rebecka B Larsson

En kyrka för hela livet och ett läger för alla åldrar



Är tron som uttrycks i Myrås, lika mycket på riktigt för barnen som för de vuxna?

John Eidering från Equmenia Väst ställde flera utmanande frågor under församlingslägret.

En sen fredag eftermiddag i augusti för jag mot Bobergsgården. När jag kom fram var redan parkeringen full av bilar och jag möttes av glada röster och en god doft från pajbuffén. Varför ändra på förra årets vinnande koncept? Pajerna smakade förträffligt och samvaron gjorde detsamma.

De som inte checkat in och lagt packningen i sina rum gjorde det innan kvällens samling. Harald och Lena delade med sig av tänkvärda ord och vi delade bröd och vin tillsammans.

Efter frukost kom lördagens inspiratör John Eidering från Equmenia Väst och talade om församlingens förmåga att räkna till för hela livet. Tar vi barns och ungdomars tankar och tro på allvar eller låter vi dem ”stå på tillväxt”? Får de äldsta i församlingen vara med så länge de orkar eller räknar vi inte med dem?

Det var en dag fylld av tankar och samtal som kommer att ge avtryck även i framtiden. Så fint att även Rebecka kunde vara med under helgen. Hon kan hjälpa oss att inte glömma bort det John väckte.

Kvällens lägerbål innehöll, ramsor, sånger och lekar. Hela dagen hade de vitsats om bristande täckning vid lägergården, så när Lena Finlöf skulle rulla in Stig i toapapper, blev det en del kommentarer om just bristande täckning.

Gull-Britts stämningsfulla ljusspår gav oss många frågor att fundera kring. Efter en lugn stund med Rebecka i samlingsalen avslutades sedan kvällen med fika och trevlig samvaro tills tröttheten började smyga sig på.

I allra högsta grad var lägret ett möte för och med alla åldrar; lek blandat med vila. Samtal med eller utan kaffekopp. Gemensamt arbete i köket för både barn och vuxna; god mat är viktigt, även kroppen måste få sitt.

Vad vore sen ett läger utan en skön och lite blåsig promenad ner till havet? Badade var det inte alla som gjorde, men en del kom upp blöta och sken ikapp med solen.

*Lena Bennet
Foto: Gun-Britt Gustavsson
Simon Mållberg*





Utflykt med församlingens daglediga

Den 17 juni var det dags för den utflykt som bildar avslutning på vårens samlingar. Denna gång var resmålet Botaniska Trädgården i Göteborg. Vi var 15 deltagare som samlades vid kyrkans parkering för bilfärd till Göteborg. Vädret mulet och kyligt, en väderlek som man fått vänja sej vid denna försommar. Men vi var glada och förväntansfulla inför denna spännande utflykt.



Sedan vi parkerat och samlat oss vid Botaniska smakade det gott med en fika på restaurangen.

Därefter var det dags för rundtur i den vackra trädgården med en mångfald av blommande träd, buskar och växter samt dammar och annan vattenkonst att njuta av.





Rundan avslutades med ett besök i växthuset med tropiska växter, bl.a. många orchidéarter.

Så blev det dags att åka vidare.
Nästa punkt på dagens program var middag på Gunnebo slott.



Efter en delikat måltid i trivsamt miljö och i glad gemenskap var det dags att avsluta dagen och vända hemåt efter en, som jag tror vi alla tyckte, trevlig dag trots att vädret inte var på topp.

Ett tack vill jag också rikta till Er som ställde upp med bilar. Slutligen ett särskilt tack till Irene för fina program vid våra träffar samt till Rune, Gunvor och Bernt för Ni ordnat med fika mm.

Hans Karlsson

Liv@2015

I sommar har vi varit på scoutläger utanför Lysekil tillsammans med ca 4000 andra scouter. Livat2015, som scoutlägret hette, var tillsammans med de övriga scoutförbunden, så lägret var lite annorlunda mot vad vi är vana vid.

Vi var ett gott gäng scouter och ledare som kom fram till Lysestrand där vi skulle tillbringa en vecka.

När vi kom fram skulle vi börja bygga kök och resa vårt tält. Som ni kan se bredvid så var det en hel del slit med att bära fram vad vi kallar stockar men som de som beställt kallar slanor.



Vi hade även en del jobb med veden då vi inte visste att motorsåg och vedklyv skulle tillhöra kårpackningen.

Men scouterna slet med gott humör. Och resultatet kan ni se nedan, köket som vi byggt tillsammans blev som vanligt precis som vi ville ha det





På storsamlingarna var vi ute i god tid så vi fick bra platser, en mäktig stämning när vi 4000 scouter sjöng och ropade tillsammans.

Varje morgon fanns det möjlighet att gå på morgonsamling och detta var en bra start på dagen där man fick något att fundera på under resten av dagen. På kvällen var det gudstjänst som innehöll en predikan över dagens fundering, det var även lovsång och bön och förbön. Jag pratade med en av de som var ansvariga för de kristna inslagen på lägret och de var nöjda med upplutningen på samlingarna. Det märks att ungdomar har en längtan när man ser hur många som går på dessa samlingar.



Det goa gänget från Brämhult.

Projekten som vi var på var t.ex. hav, strand, livstil mm. Här var en samarbetsövning som gick ut på att fylla ett rör med vatten. Problemet var att det var borrat en mängd med hål i röret som man var tvungen att hålla för. Här var det många som blev blöta men med vädret som var så var detta bara skönt.

Den andra halvan på lägret kom våra spårar-scouts och spårarledare för att leva scoutliv med oss andra.

Under veckan fick vi besök av församlings-medlemmar och föräldrar som ville se hur vi hade det, vilket var kul. Om man summerar veckan så hade vi det kanon, vädret var underbart och mot slutet av veckan var även temperaturen i vattnet sådan att det var skönt att bada.



Jag tackar för att vi får ha fina och goa barn och ungdomarna i vår kyrka. Jag är även glad att få tillhöra ett gott ledargäng som alltid ställer upp i vått och torrt.

Scoutiga hälsningar
Mattias Andreasson



vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap
och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.

Söndagskola

Från 4 år och uppåt
Söndagar 10.00

Kontaktperson:
Elin Johansson 0704 – 14 96 14

Spårarscout

Årskurs fk – 2
Måndagar 17.30 -19.00

Kontaktperson:
Ellinor Andreasson 0739 - 96 70 26

Scout

Årskurs 3-
Måndagar 18.00 – 20.00

Kontaktperson:
Niklas Svedberg 0705 - 95 85 08

Tonår

Årskurs 6 och uppåt
Fredagar 19.00 – 22.00

Kontaktpersoner:
Elin Johansson 0704 - 14 96 14

Innebandy

Årskurs 6 och uppåt
Fredagar 17.00 – 18.30

Lokal: Myråshallen
Kontaktperson:
Mattias Andreasson 0705-32 59 38

Ordförande

Mattias Andreasson
033 – 41 21 94
0705 – 32 59 38
mademattias@gmail.com

Equmenias medlemsavgift är 200 kr/år
Equmenias plusgiro 26 45 06 – 7

På <http://myraskyrkan.se/equmenia.html>
hittar du bl a gruppernas terminsprogram

Vad är Equmenia?

Hur skulle du beskriva dina syskon? Du skulle förstås kunna berätta hur många de är och var de bor. Du skulle kanske också berätta om saker ni gör tillsammans. Kanske skulle du berätta om saker som ni inte är överens om. Så är det med Equmenia också.

Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt om i världen, att vi ordnar större mötesplatser runt om i landet och att vi samlas en gång varje år för att gemensamt fatta beslut om vad vi vill göra kommande år. Genom Equmenia byter vi också erfarenheter som gör att scouter och körer, tonårssamlingar och idrottsgrupper, söndagsskola och studentarbete får fortsätta att utvecklas år från år.

Men även om vi är glada över varandra är vi inte överens om allt. Vi är trots allt syskon. Grunden för det vi gör är vår pappa, tron på Gud. Men att vara kristen är inget krav för att vara med. Och vi som kallar oss kristna, vi uttrycker den tron väldigt olika. Och det är som det ska. Genom våra olikheter tror vi att vi bättre speglar den Gud som alltid är större, och närmare, än någon av oss kan förstå.