

MYRÅSKYRKAN

Oktober – November 2019



Skogslindgatan 23
507 33 Brämhult
Telefon 033 – 24 14 46
www. Myraskyrkan.se
www. Ekumeniakyrkan.se

Församlingens

Bankgiro 146-9196
Swish-nummer 123 354 79 32

ekumenias

Plusgiro 26 45 06 - 7

Pastor

Vakant

Ordförande och ansvarig utgivare

Urban Petrén
0705-219405
urban@abacus.cc

Vice församlings- föreståndare

Stig Arvidsson
033 – 24 19 43
stig241943@telia.com

Kassör

Gun-Britt Gustavsson
033 - 12 97 42
gbg.gustavsson@gmail.com

**Tillsammans kan vi forma vårt
församlingsblad.**

**Därför tar jag gärna mot
bidrag i olika former.**

**Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com**

**Sista manusdag för nästa
blad är onsdagen den
13 november**

Från och med detta blad ges
församlingsbladet ut som en
periodisk skrift och omfattas
därmed av utgivningsbevis
och ansvarig utgivare.

**Församlingsblad
Årgång 43**



Andrumskoral

Ett eget andrum finner jag
längst in närhelst jag vill,
det är ett rum av särskilt slag:
här stannar tiden till.

Här anar jag en frid och ro
som världen inte vet,
här andas jag i barnslig tro
en aning evighet.

En luft så syrerik som här
till flera önskar jag
för stillhet livsnödvändig är
till själens andetag.

I andakt vill jag dröja här
hos Den som mening vill
till stunden som ett andrum är
där själen stannar till.

Här känns ibland att som på glänt
står himlens port
ja, nån gång har jag rentav känt
att här är helig ort.

Min viskning här gör ingen störd
för orden saknar ljud,
här är jag sedd och alltid hörd:
här talar jag med Gud...

*Atle Burman
ur boken "Till själens andetag"
Utgiven på Argument förlag*

*I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud,
och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud.
Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting
till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var
människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.*

Joh 1:1-5

Som den vackraste poesi är dessa rader. I begynnelsen fanns ordet... Själva formuleringen är mäktig och storslagen, dunkel och gåtfull. Som för att förklara något stort och heligt.

Ord är en väldig kraft som kan skapa broar mellan människor. Som får oss att tala, lyssna. Kommuniera och skapa sammanhang. Orden är tankens redskap. Utan dem hade människan inte kunna ta tillvara på sitt intellekt eller kunnat sätta ord på sina tankar och känslor.

Det är människans tillgång till orden och språket som gör henne alldeles unik bland varelser. Så förfinad är vår språkliga förmåga att vi kan göra oss förstådda så väl i det talade ordet som i skriftspråket.

Men ord innebär, precis som kunskap, makt. Och makt innebär ett stort ansvar. Den gången när människan tilldelades sin fria viljas tror jag också den medföljde ett stort ansvar. Ett ansvar att hantera orden med största respekt och känsla för dess makt. Ord kan användas på så många sätt. Både för att tjäna, älska och ge men också för att sära och skada.

Just därför måste vi vara särskilt vaksamma när vi hanterar detta vackra redskap. Låta ordet, också i andlig bemärkelse, sprida ljus, bära budskap, trösta, uppmuntra och omsluta. Oss människor, vår församling, vårt samhälle och vår värld.

Jenny Petré



Skiss av
Christina Elg

Gemensam bönekalender

Måndag	Barn- och ungdomsarbete i equmenia
Tisdag	Dagledigträffar och sticckafé
Onsdag	Husförsamlingar
Torsdag	Barnfamiljer i församlingen
Fredag	Tonåringar
Lördag	Församlingens ledning, arbete och utveckling
Söndag	Församlingens medlemmar och vänner

Tack för allt!

Sju år. Hur sammanfattar man det? Går det att beskriva på några sidor text? Jag tror inte det. Jag tror jag hade behövt skriva en hel roman för att kunna berätta om allt jag har varit med om under dessa år. Men en sådan bok är det med största sannolikhet väldigt få (om ens någon) som hade haft intresse av att läsa, så därför ska jag försöka sammanfatta på några få sidor ändå.

Jag minns första gången jag var och träffade församlingen, en gudstjänst med efterföljande församlingsmöte där jag skulle presenteras som kandidat till ny ungdomsledare. Jag minns första gången jag var med och hälsade på tonår, första samtalet jag hade med Tommy och med styrelsens representanter. Dock är nog det starkaste minnet av detta min känsla av att "det här ska jag inte göra". Jag hade nämligen för länge sedan kommit fram till att jobba som ungdomsledare i en församling var ingenting för mig. Det gick ju sådär med den tanken....

Jag bestämde mig ändå för att börja (man kan ju alltid sluta efter ett år om man inte trivs). Men ett år blev två som blev tre som blev fem som blev sju.... Ibland känns det som att jag alltid varit en del av Myråskyrkan och ibland känns det som jag började för ett år sedan.

Det som fick mig att börja var att jag insåg att jag hade en längtan och dröm om att kunna göra framför allt två saker. Först och främst att få ungdomar att hitta en tro på Gud och det andra att skapa en plats där ungdomar kan komma och känna sig hemma och kunna vara sig själva. En trygg plats helt enkelt.

Lite statistik över mina år:

(Vissa punkter är som ni kanske förstår väldigt svårt att få ett exakt antal på så siffrorna är ungefärliga)

Fredagar med tonår: 170 st

Måndagar med scout: 175 st

Läger och hajker: 36 st

Runda mackor med ost och gurka: 336 st

(nu för tiden består mitt fredagsmys av annat...)

Påskvandringar för årskurs 2: 51 olika klasser

Antal ungdomar som under någon period regelbundet hängt på tonår: 43 st



Söndagsskola och ibland roligare att kladda på varandra än att göra det pysslet som jag planerat



Ibland hittar man guldkorn när man letar igenom gamla bilder

På min sista tonårssamling så fick jag frågan om vad det konstigaste jag har upplevt på tonår och det finns många saker under kategorin konstigt eller kanske kategorin "ehh...vad är det som händer nu".

T ex: jag har spelat fotboll på en mosse där man vid flera tillfällen sjönk ner med benen och fastnade. Jag har vid MÅNGA tillfällen suttit på väldigt annorlunda platser i kyrkan, givetvis med alla lampor släckta, och gömt mig, bl a längst in, längst ner i skåpet utanför toan vid hissen (där tog det lång tid att bli hittad), bakom gardiner, under kyrkbänkar, på stolar inskjutna under bord och en favorit för många – längst in under hyllorna, bakom massa bråte i scoutförrådet. I detta avseende var det en dålig idé med rensningen som gjordes i förrådet för något år sedan ...

Jag har varit med om att två ungdomar blir inlåsta bakom en dörr som tidigare inte gått att stänga. Jag och en ledarkollega har lett en scoutpatrull vilse när vi följde en rak väg.



I bland blir man extra stolt över det man lyckats med. År 2015 lyckades jag övertyga mina ledarkollegor att fixa en lösning så att vi kunde titta på finalen i Eurovision Song Contest ute i skogen. Kanothajk eller inte, jag missar inte en final! Och tur var väl det med tanke på att Sverige vann....

Jag har inte bara gjort saker som varit konstiga utan även mycket som bara varit bra. Exempel på detta är ju alla skidläger och konfagrupper, tårtor som har bakats, kanoter som har paddlats.

Att få både vara med att planera och delta i ekumeniska satsningar för alla kyrkor i Borås är något som jag har tyckt varit väldigt roligt. Både K.UNG och Lussenatta är exempel på två grejer som redan fanns när jag var ungdom och som jag nu har fått planera och dra med mina ungdomar på. Jag måste erkänna att de inte alltid varit jättepeppade till en början. Men efter mycket tjat och ca 300 sms från mig så har de kommit och tycker numera faktiskt om det.

Ett annat exempel på att tjat och smsbombning faktiskt funkar är våra gemensamma tonårskvällar med Boda och de första åren Immanuel och senare år Fristad och Timmele. När detta startade för fem år sedan så var intresset rätt så lågt, men i våras önskade några av de äldsta ungdomarna att vi bara skulle ha gemensamma fredagar.

Varför har jag då jobbat så länge då? Det är ju faktiskt så att man oftast är ungdomsledare i två år. Är det för att jag tycket att det är så kul att sitta i obekväma skåp 55 min en fredagskväll och vänta på att bli hittad? Eller att runda vetekakor med ost, gurka och gul saft är det godaste som finns?
- Svar nej

Är det för att jag under flera år känt mig manad och kallad att jobba i en församling?

- Nej, som sagt så var jag säker på att jag aldrig skulle jobba i en församling

Kan det då vara för att Myråskyrkan är en så otroligt bra arbetsplats utan några svårigheter?

- Hoppas ingen tar illa vid sig – men nej

Kanske för att jag älskar att åka på skidläger och vara på scouterna på arbetstid? - Visserligen älskar jag både skidåkning och skogen men det kan man ju faktiskt lösa på sin fritid.

Vad är det då? Svaret är lika självklart som det är enkelt. Ungdomarna! Alla relationer jag har fått bygga med de som varje vecka valt att komma till kyrkan och hänga med mig och med varandra. Både på scout och på tonår. Att barn går från små spårarscouts till tonåringar. Konfirmander till studenter. Nyfödda börjar skolan. Tonåringar bli vuxna. Tänk att jag har fått vara med på ett litet hörn och hejat på!!! Vissa har jag fått följa mycket och lärt känna på djupet. Andra har jag fått följa på avstånd. Många under flera år, andra under kortare perioder, men oavsett så är jag otroligt tacksam att jag fått vara med!

Känslan är fantastisk när man får följa utvecklingen hos en 13åring som säger ”jag ska INTE med på skidläger! Aldrig i livet!!!!” och att samma person bara tre år senare frågar efter nästa års läger 17 dagar efter vi kommit hem och bokstavligt tjatat håll i huvudet på mig under hela året. (Ingen nämnd och ingen glömd)

I våras när jag slutade fick jag ett sms från en ungdom och det stod bland annat så här:

"...det har verkligen betytt jättemycket för mig att få komma till kyrkan varje fredag sen jag kan komma ihåg, där jag alltid känt mig som hemma och välkommen. Där jag kan var 100% mig.

De e inte bara jag som känner så.

..... Jag har fått vänner för livet på tonår och det är nog du som gjort att vi har hållit ihop så länge som vi gjort. Det är en grej till som jag är evigt tacksam för. Det är min tro. Jag var inte gammal när jag började tonår och visste inte riktigt vad det betydde.

Men jag kommer ihåg exakt den andakten som fick mig att vilja börja tro på Gud. Jag var 12/13 år gammal och du tog fram massa byggklossar och visade oss med det att gud är en stadig grund. Då bestämde jag mig och ända sedan dess har jag bara fått stärka min tro...."

Jag är mållös och känner att jag har lyckats förmedla det jag drömde om!

Vet inte hur många gånger jag har avslutat en text på följande sätt och gör det en sista gång:

TACK för att jag har fått ha världens bästa jobb!!

Elin Johansson



Information från Missionskommittén

Missionscafé söndagen 20 oktober 2019, efter gudstjänsten.

Vill du vara med och baka eller skänka gåvor till ett lotteri? I år kommer vi även ha ett leksakslotteri och tar gärna emot oanvända leksaker. Om du har några fina begagnade saker så får du gärna skänka det till vårt "loppis-lotteri". Alla bidrag mottages tacksamt.

Kontakta Birgitta Felle 070-2821278.



Temaåret till jordens yttersta gräns 2019 - 2020



Missionsfest har vi söndagen den 12 januari 2020 – Insamling till missionen

Vi kommer att ordna en enkel måltid samt ha ett lotteri med hemliga vinster. Vill du vara med och hjälpa till genom att skänka gåvor eller på annat sätt bidra? Dagen avslutas med en andakt som handlar om mission. Om möjligt ska vi även samtala med vår Vänförsamling i Ecuador.

Kontakta Lena Finlöf tel. 033-248478 eller 070-4602633

Till jordens yttersta gräns ett temaår om Apostlagärningarna

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. "Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er" står det i början av samma vers.

Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter. Här finns inspiration och material för att skapa ditt eget temaår. Läs tillsammans med andra, i gudstjänsten eller för dig själv.



Gudstjänster och samlingar

Oktober

Torsdagen den 3

19.00 Bön

Söndagen den 6

10.00 Equmeniagudstjänst

17.00 Musikmässa "I evig tid" i Bodakyrkan

Tisdagen den 8

18.00 Stick- och handarbetscafé

Söndagen den 13

*Lovsång, Ev Matt 15:29-31, GT Jer 31:3-6,
Ep Upp 4:8-11, Ps 65:9-14*

10.00 Gudstjänst

Christian Kastö

Sång Familjen Millberg

Torsdagen den 17

19.00 Bön

Lördagen den 19

15.00 Årsmöte

Söndagen den 20

*Att lyssna i tro, Ev Mark 10:17-27,
GT 5 Mos 30:11-16, Ep Jak 2:8-13, Ps 19:8-15*

10.00 Årshögtid med nattvard

Ulf Levin

Missionscafé

Tisdagen den 22

18.00 Stick- och handarbetscafé

Onsdagen den 23

15.00 Dagledigträff/RPG i Borås Pingstkyrka
Brickbandet: För kvinnor i Tanzania
Servering

Söndagen den 27

*Trons kraft, Ev Joh 9:1-7, 24-39, GT
1 Mos 15:5-6, Ep 1 Tim 6:11-12, Ps 73:23-26*

10.00 Gudstjänst

Christian Kastö

Sång Gustav Nilströmmer

Torsdagen den 31

19.00 Bön

November

Alla Helgons dag den 2

*Helgonen, Ev Matt 5:13-16, GT Jes 60:18-22
Ep Heb 12:1-3, Ps 126*

10.00 Nattvardsgudstjänst

Lasse Svensson

Sång Stig Arvidsson

Tisdagen den 5 november

18.00 Stick- och handarbetscafé

Söndagen den 10

*Samhällsansvar, Ev Luk 19:1-10,
GT 5 Mos 24:17-22, Ep Jak 2:1-8, Ps 40:14-18*

10.00 Gudstjänst

Christian Kastö

Sång Birgitta Felle

Onsdagen den 13

15.00 Dagledigsamling/RPG i Immanuelskyrkan

Förvandlat liv i Sverige

Rikard Lundgren, evangelist och församlingsgrundare i Region Väst av Equmeniakyrkan.

Servering

Torsdagen den 14

19.00 Bön

Söndagen den 17

*Vaksamhet och väntan, Ev Luk 12:35-40,
GT Jes 51:4-6, Ep 2 Kor 13:5-9, Ps 139:1-18*

10.00 Gudstjänst

Eva-Lisa Laxholm

Sång Viktoria Erikson

Tisdagen den 19 november

18.00 Stick- och handarbetscafé

Gudstjänster och samlingar

Söndagen den 24

*Kristi återkomst, Ev Joh 5:22-30,
GT Dan 7:9-10, Ep Upp 20:11-21:5,
Ps 102:26-29*

10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Musik Axel Petren och Carl Millberg

Torsdagen den 28

19.00 Bön

December

Söndagen den 1

*Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10
Ep Upp 5:1-5, Ps 24*

10.00 Första Adventsgudstjänst
Kristian Kastö
Körsång

Söndagen den 8

17.00 Equmenias grötfest
med luciaprogram av Equmenias
barn och ungdomar

Onsdagar

10.00 Promenad och fika för herrar

Torsdagar

10.00 Promenad och fika för damer

Kören sjunger på sista versen?

Vid ett par tillfällen tidigare, har vi funderat på körens överlevnad. För 34 år sedan startade vi som en liten lovsångskör. Den växte snabbt till så många medlemmar att vi satsade på stämsång och dirigentkurser. Åren har gått och vi har åldrats med kören. Idag är vi bara ett par sångare kvar och vi kan inte besätta alla stämmor. Det känns inte bra att några förbereder övningen, men att vi sen inte kan öva det vi tänkt när alltför många uteblir. Därför ställer vi in höstens övningar!



Förhoppningsvis kan vi sedan få ihop en ”julkör” inför advent och jul. Där har vi planerat in fem övningar på måndagar i november och december. För att det ska bli av, behöver vi anmälningar i förväg. Anmäl till Lena senast 20/10. Det blir ingen kör om vi är under tio.

Om vi sedan skall fortsätta med kören till våren måste vi som församling fundera över följande:

- * Vi behöver bli fler för att det skall fungera, hur gör vi det?
- * Har kanske kören i denna tappning gjort sitt?
- * Behövs det nya ledare med en annan musiksmak?
- * Bed för sångens framtid i församlingen!
- * Kanske Du är bönesvaret!

Stig och Lena



Här växer Myråskyrkans nya ljusbärare fram

Vi blir varmt välkomnade i dubbel bemärkelse när Lena och jag besöker Therese Engdahl i hennes smedja för att se hur arbetet går med kyrkans nya ljusbärare. Hon har visserligen inte tänd ässjan ännu, men det är en i hög grad levande och varm smedja vi kommer till. En smedja med en smed som vet vad hon vill och med en fantastisk förmåga att förmedla både sin vilja och sin glädje till andra.

Det här kommer säkert mer och mer att låta som en reklamtext, men det bjuder jag gärna på. Dessutom tycker jag att alla som kan, ska gå in på smedjans hemsida. Om inte annat för att se på hennes helt igenom smidda brudklänning. Där kan man också se bilder på andra ljusbärare som Therese designat; alla smidda med utgångspunkt från den kyrka de är placerade i. En av dem står i Husaby kyrka, som ligger bara ett stenkast från smedjan. Väl värt ett besök!

När vi kommer har Therese tagit fram stommen till vår ljusbärare. Den står framför den ritning i naturlig storlek som hon modifierat lite efter församlingens synpunkter. – All design är ett teamarbete mellan beställare och utförare, säger Therese, som garanterar att inte en av alla de ljusbärare hon gjort är den andra lik.

Under vårt besök smider Therese grunden till den ljushållare som skall bära själva Kristusljuset. Hon visar de olika momenten och berättar hela tiden både pedagogiskt och personligt vad hon gör och hur hon tänkt. Det märks att hon inte bara är konstsmed, utan också att hon kan mycket om ljusbärare och dess historia.





Therese berättar att hon mer eller mindre är upp-vuxen i en smedja. Hennes far var "Sveriges bästa smed" och en hård men rättvis läromästare. Hon och hennes systrar fick tidigt pröva på andra tekniker som kroki, porslinsmålning etc vilket för Thereses del lett till att hon nu står för hela kedjan från idé och design till själva utförandet. Hon tävlar även i smide och är både svensk och nordisk mästare. Hennes man Niclas är byggnadssmed och tillsammans kan de åta sig att göra allt från små



smycken till räcken, staket och järngrindar. Att Therese är en mångsidig smed märks på hennes engagemang i både utställningar, museiverksamhet och skolutbildning. I höst är hon dessutom expert och domare i SVT:s nya storsatsning *Mästerskaparna*.

Lena och jag lämnar smedjan med en stark känsla av att församlingen kommer att bli mycket nöjda med sin ljusbärare.

Jan Bennet

Hemsidan



Dagledigas utflykt våren 2019

Tisdagen den 28 maj var det dags för vårutflykten. Vi var 22 deltagare som samlades kl. 9 vid Myrås-kyrkan för resan i egna bilar. Vädret var perfekt för utflykt.

Resmålet denna gång var Ambjörnarp, närmare bestämt Björnhyltans Trädgård.

Vid ankomsten blev vi välkomnade av ägaren, Peder Wendefors.

Besöket inleddes med andakt där Peder bl. a talade om glädjen i att få arbeta med det Herren skapat. Peder med fru Lotta sjöng en sång och vi fick sjunga med i en psalm, allt till gitarrackompanjemang av Lotta.



Dags för fika i den sköna miljön i växthuset med slingrande vinrankor och annat grönt. Peder fortsatte med en liten historik över sin trettioåriga verksamhet på platsen. Vi förstod nog alla att han var en verklig entusiast. Tänk att få arbeta med det man älskar!



Vi fick nu tillfälle att gå runt i växthuset och kanske få lite tips för den egna täppan. Tillfälle gavs också att göra inköp i gårdsbutiken



Så var det dags att åka vidare till Ambjörnarp kyrka där prästen Lars-Olle Svensson tog emot. Vi fick en intressant berättelse om kyrkans historia, samt även en andakt där vi var samlade framme i koret.



Som avslutning på dagen åkte vi till Kinds Golfklubsrestaurang för lunch och kanske tillfälle till samtal med bordsgrannen om dagens upplevelser.

Slutligen ett tack till Er som arbetat med dagledigträffarna denna termin med allt vad det innebär. Ett tack också till er som ställde upp med bilar vid utflykten.

Hans Karlsson



Palindrom

Kom att tänka på ordet tillit, ordet som i sitt innehåll speglar sig själv. Läs det från höger eller vänster det betyder samma sak, ett palindrom, tillit gäller åt båda håll.

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går; så skall han jämna vägen för dig.

Ord 3:5-6

Som församling stärks vi av tillit, något som kan få oss att växa. Tillit mellan oss människor som möts i församlingen men inte minst vår, var och ens, tillit till Herren. Vi har förmånen att få vila i de starkaste arm, en oändlig omsorg och kärlek, bara vi har förmåga att visa tillit. När prövningarna kommer är det lätt att glömma tilliten, bara förlita sig på sig själv. När vi som församling ställs inför utmaningar har vi möjlighet att stärkas tillsammans.

Tänker tillbaka på tiden vi saknat svar på frågan om pastor, vi ser runt om kring församlingar som söker utan att finna, visst kan det skapa tankar om vår framtid. Att som församling vara utan en herde skapar med tiden prövningar samtidigt som det skapar möjlighet att växa och pröva nytt, låter vi tilliten finnas kan vi ägna tid och kraft åt att ta möjligheten som skapas.

Resan utan pastor var länge oklar och osäker, när det väl klarnat känns det så självklart och rätt. Det finns absolut en mening med våren då vi inte vetat, nu får vi vila en tid i att veta. Efter nyår kommer Johanna till vår församling, låt året som då gått vara en period av förberedelse för den nya tiden med Johanna i vår församling.

Ha tillit är som att lita på vatten. Du kan inte hålla dig fast i vattnet, försöker du fånga vattnet kommer du sjunka. Slappna av, vattnet bär och du flyter.

Urban Petré

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går; så skall han jämna vägen för dig.

Ord 3:5-6



equmenias nationella scoutläger Prisma 2019

En tidig söndagsmorgon i juli träffades fjorton förväntansfulla scouter i Myråskyrkan för att åka på equmeniascouts nationella läger som gick av stapeln i Söderhamn. Vi var tvungna att starta tidigt då ca 65 mil skulle klaras av. Först packade vi in oss i bilar som tog oss till Herrljunga för att sen åka vidare med ett tåg. Equmenia hade chartrat ett tåg, så det var bara scouter ombord. Tåget var gammalt, där t.ex. restaurangvagnen var från 1930-talet, så vi fick inte åka snabbare än 100 km/h.

Det var trevligt att åka tåg. Man kunde t.ex. sova, spela spel eller gå runt och prata med andra scouter från andra delar av Västsverige. När vi kom fram till lägerplatsen, som var flygfältet i Mohed, var det dags att slå upp tält och bygga kök. Senare på kvällen hade vi en invigning av lägret där alla var samlade och vi var nästan 3000 scouter och funktionärer. På kvällssamlingen fick vi bl.a. lära oss dansen till lägersången. Surfa gärna in och lyssna på <https://prisma2019.se/lagerlaten/>



Här kan man se hur en lägerdag kunde se ut:

- 07.30 ☀️ VÄCKNING OCH FRUKOST
- 09.00 🧑‍🎓 MORGONSAMLING
- 10.00 🗨️ DAGSPROGRAM: BYGG
- 13.00 ☀️ LUNCH
- 13.00 🎪 SPONTANAKTIVITETER
- 15.30 🧑‍🎓 ANDAKT
- 16.00 💬 LEDARSAMLING
- 17.00 ☀️ MIDDAG
- 18.30 🔥 LÄGERBÅL
- 20.00 🧑‍🎓 GUDSTJÄNST I "KYRKAN"
- 21.30 🎵 GOSPEL SING-ALONG
- 22.00 🔦 NATTSPÄRNING
- 22.15 🎵 GODNATT-SAGA
- 23.00 🗣️ TYSTNAD

Schemat var späckat, men det fanns alltid tid för att gå ner och bada, och då lägerveckan var en av de varmaste veckorna under sommaren så behövdes det.

Att få upp scouterna på morgonen var inga större problem med något undantag, då det blev väldigt varmt i tältet eftersom solen strålade hela veckan förutom första natten då det regnade. Spontanaktiviteterna i programmet var t.ex. klättring, discgolf, escape room mm., så det fanns alltid saker att göra. På kvällarna fanns det en mängd olika caféer att gå till, man kunde sjunga karaoke, spela spel eller bara hänga.



Andra kvällen passade den äldsta patrullen Myran på att ge sig ut på en nattspårning, där man fick i uppdrag att föra en hemlig utrustning genom ett land där det gick jägare som spanade efter oss. När man hörde jägarna komma så fick man kasta sig in i skogen för att gömma sig, detta var en pulshöjare för alla som gick. När vi traskat runt i skogen i tre timmar och lyckats lösa uppgifter och hålla oss undan från jägarna var vi välförtjänta av några timmars sömn.

Veckan rullade på med matlagning, glassättning, dans, bad, sång och gudstjänster och många goa möten med nya och gamla scoutvänner.

Under veckan fick vi bl.a. lyssna till Lasse Svensson, Equmeniakyrkans kyrkoledare och Carin Dernulf, equmenias generalsekreterare. Ni kan lyssna på Carins predikan på P1 (28/7) då Sveriges radio var på plats och spelade in gudstjänsten.

Hemresedagen var det uppstigning redan kl. 06:00, då det var mycket som skulle göras innan tåget gick. Några scouter fick inte så mycket sömn, då de skulle utnyttja så mycket av lägret som möjligt.

Man kan ju förvänta sig att det ska vara svårt att få upp ett gäng tonåringar tidigt sista morgonen, men våra fantastiska scouter pallrade sig upp och packade utan minsta gnäll.

Då alla jobbade på bra, så hann vi även med att ta oss ett dopp innan den varma hemresan började. Eftersom tåget var gammalt så fanns det ingen AC, så vi hade 36 grader i kupén som varmast. Efter ca 12 timmars resande via Hallsberg, Laxå, Karlstad, Kil, Mellerud och Trollhättan så kom vi äntligen hem igen.

För er som inte har varit på scoutläger så kan jag berätta att det är att leva i nuet utan stress, man kan räkna med att laga lunch tar ca 2 timmar, så man har tid att umgås under tiden då vi hjälptes åt med matlagningen. Man hinner även fundera över vad man egentligen behöver för prylar då man klarar sig väldigt bra på väldigt lite saker som scout.

Parollen för lägret "Prisma var lägret där alla var uttorkade utom veden"

Mattias Andreasson



equmenia

BRÄMHULT

Vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.

Dag	Grupp	Tid	Ålder	Kontakt	Tel
Månd	Spårarscout	17.30 - 19.00	Åk Fk - 2	Ellinor Andreasson	0739-96 70 26
Månd	Scout	18.00 - 20.00	Åk 3 -	Niklas Svedberg	0705-95 85 08
Fred	Innebandy	17.00 - 18.30	Åk 6 -	Mattias Andreasson	0705-32 59 38
Fred	Tonår	19.00 - 22.00	Åk 6 -	Mattias Andreasson	0704-14 96 14
Sönd	Söndagskola	Gudstjänsttid	Från 4 år	Gull-Britt Byhlin	0704-54 64 21

Hemsida <http://myraskyrkan.se/equmenia.html>

